

## **Intro ook met harp**

Alles wat je zei, slikte ik voor zoete koek  
Je koos voor mij, in voor en tegenspoed  
In een ver verleden, zouden er voor gaan  
Maar je loog tegen mij ...

dat wat wat we hadden, kon voor jou niet stuk  
Ik was de ware, Je noemde het geluk  
Maar je loog tegen mij, loog tegen mij

**— — solo's harp ----**

**2x gitaar**

Alles wat zei, was dus flauwe kul  
Eeuwige trouw, En ander slap gelul  
Om mijn vinger zit die ring niet meer  
Want je loog tegen mij

Onze liefde zou, nooit verloren gaan  
Maar als ik terug kijk, heeft het nooit bestaan

Want je loog tegen mij, loog tegen mij.. 2x