

Refrein:

bij mijn oma hangt n tegel aan de muur
met een spreuk, k weet nu waarom.
werk om te leven, niet andersom..
dat is wijsheid in delfts blauw

Couplet 1

Ik zit thuis heb niks te doen
M'n baas die liet me gaan
Ben ontslagen, overbodig
Te oud niet meer nodig
Te traag, Te duur bovendien

Couplet 2

Op de zaak tot savonds laat
Al m'n tijd stak ik er in
Beste jaren van m'n leven
Heb ik aan de zaak gegeven
Was nooit thuis voor m'n gezin

Refrein

Solo harp couplet

Couplet 3

Van de een op andere dag
Stond ik op straat ik kreeg de zak
Er werd een ander ingehuurd,
ben deLaan uitgestuurd
Werk is m'n leven ben een wrak

Refrein

Solo gitaar

Einde