

AARDAPPELBLUES

Fier in de vette klei, verborgen in de grond
daar groeit die gele knol elke keer weer anders rond
Vecht z'n weg naar boven, een groene deken op het land
Totdat hij gerooid wordt dan krijgt die pieper glans

--Refrein :

Wil chips graag zakken vol
van de beste aardappels 2x –

Solanum tuberosum, latijn dat ken ik nie
Noem m maar een aer'pel , dat bekt beter vindt u niet?
Water loopt me in de mond, ik eet m elke keer
Maar gebakken bij de Hoeksche chips, dan wordt 'ie zoveel meer

--Refrein --

Wil chips graag zakken vol
van de beste aardappels 2x --

--

Solo gitaar piano en harp

Paprika of peper, gebakken in de schil
De chips zijn puur natuur , een weelde voor mn smaakpupil
Geen gewone specerij, mensen staan in de rij
Voor Ribbel, truffel, glutenvrij , vers van de boerderij

--Refrein --

Wil chips graag zakken vol
van de beste aardappels 2x –